

Proclamatie

Wij, zijne dorstlustige Hoogheid Prins Nicky de Häörige Duvel & Prinses Esmé, bij gratie van alle carnavalisten de 29^{ste} dorpsprins van heel het Kaokelnest. Ridder in de orde van bebaarde bier liefhebbers en beschermheer van alle brouwerijen, bierleveranciers, tattoo artiesten, carnavalsvierders en de carnaval nieuwkomers.

Verklaren:

Gigantisch vereerd en trots om prins en prinses te zijn van het Kaokelnest en gaan er vanuit eenieder, niet leeftijdsgebonden carnavalist te mogen begroeten voor een Duvels gezellig carnavalsfeest!

Doen op voordracht van de Prinsenraad, de Presidenten, de Senaat en de Raad van Elf, gehoord weten en verstaan;

Onze lijfspreuk om weer te carnavallen zoals nooit tevoren zal zijn: Na alle malaise, is het nu weer tied voor de polonaise!

Ten eerste: Wij wisten het allang, maar nu schreeuwen we het van de daken, wij gaan van de carnaval een Duvels feest maken.

Ten tweede: Het Kaokelnest is ons terrein, het geeft ons plezier en veel gein!

Ten derde: Hef het glas en zing uit volle borst, maar pas op dat je niet morst!

Ten vierde: Het maakt nu toch niet meer uit, want iedereen heeft een spuit.
dus....

Ten vijfde: Geniet en feest als een beest, alsof corona nooit is geweest!

Ten zesde: Oud, jong, prins of boer, we gaan allemaal met de vuutjes van de vloer.

Ten zevende: Rood, blauw of groen, we gaan het met zijn alle doen!

Ten achtste: Lopen, fietsen of met de kruiwagen naar huis, zo kom je altijd veilig thuis!

Ten negende: Dreunende speakers en een hoop kabaal, is voor deze prins heel normaal!

Ten tiende: De optocht wordt weer een groot feest, dus zorg dat je erbij bent geweest. Daarom roepen wij iedereen op: een groep, alleen of met zijn twee, doe met de optocht mee!

Ten elfde: En nu is het mooi geweest, tied voor een pilske, want die hebben we gemist.